

# De lebstaoek (Lammert Braaksma)

Op de grote wiede veenachtige heide,  
Dee vroeger de durpen Nörg en Vries scheidde  
Leup 'n aole haalblinde vrouw  
Jong, 't was zo kaold en de lucht was zo grauw.

Onder an de kim allennig,  
Was de lucht zangn en glennig.  
Amets tikkelde wat fiene haogel  
Op heide en barken en elzen en gaogel.

Stief onner d'aarm wat bedelwaor  
En de tipdoek over 't grieze haor,  
Strompelde d'r aole Lebbe langs 't heidepad  
Deur en deur kold en deur en deur nat.

Ze wol zo geern wat rusten – maor waor?  
Ze veulde zuch zo vrumd – zo raor.  
Toe maor – even zitten, an de kaant van 't pad,  
Al was 't ook wat vochtig, al was 't ook wat nat.

Zee zat, zee glee om en zunder pien, zunder strieden,  
Wör d'aole Lebbe verlöst oet heur lieden.  
't Liek wör de aander dag vonn'  
deur Starke, de scheper van Nörg en zien honn'  
noe wassen die Nörger markegenoten  
neet riek – en heel zunig; 't kun heur begroten:  
't kisten – 't begraov'n – en eerst al dat haolen.  
"wel deksel," zee 't volk, "moe wij dat betaolen?"

Maor 't was mor een dag of wat zurg  
Veur 't volk oet 't kerspel van Nörg  
Want Lebbe was yunn', zo zee noe Jan Starke  
"nog kreken... in de Vreezer marke"

De Vreezer boer'n meuken gien bezwaor  
en begreuen de aole Lebbe – maor  
er stun veurdan as scheidingsbaok  
in 't veld een eekn "Lebbestaok"  
en 't kostte de Nörgers, zo is mij verteld  
verscheidene bunden best heideveld.